

5 oktober feest: 10-jarig bestaan en heropening Gymzaal

Op zaterdag 5 oktober was het feest in [Voedsellokaal De Gymzaal](#). We vierden het 10-jarige bestaan van het Voedsellokaal, van de Weggeefwinkel en van Lekkernassûh. Ook werd de dit jaar gerenoveerde Gymzaal officieel heropend door wethouder Barker!

Om drie uur 's middags gingen de deuren van de Gymzaal open en langzamerhand vulde de zaal zich met een vrolijk en opgetogen publiek.

Bestuurssecretaris Rebekka van Roemburg hield een korte toespraak waarin ze in ging op de geschiedenis, de aankoop en de renovatie van het gebouw. Ze bedankte een aantal mensen die hierbij een grote en onmisbare bijdrage hebben geleverd. Ook benadrukte ze het belang van deze plek voor het verbinden van mensen rondom voedsel en duurzaamheid. En deed ze een oproep om mee te helpen bij het beheer en de verdere inrichting van de zaal.

Daarna was het de beurt aan de Haagse 'voedsel'-wethouder Robert Barker om het verbouwde Voedsellokaal officieel te heropenen. Hij onthulde daarbij een prachtig oranje doek met de tekst 'Voedsellokaal De Gymzaal – duurzaam en buurzaam'.



Een paarse loper lag al klaar voor wat volgde: een duurzame modeshow georganiseerd door de Weggeefwinkel - die een vaste stek heeft in de Gymzaal – in samenwerking met Extinction Rebellion. Een aanzienlijke groep modellen showde tweedehandskleding en zelfgemaakte kleding, terwijl de presentatrice het publiek vertelde over de schadelijke gevolgen van de standaard kledingindustrie voor natuur, milieu en werknemers.



Toen was het de beurt aan de pioniers van Lekkernassûh om te vertellen over het ontstaan en de 10-jarige geschiedenis van dit lokale en regionale voedseldistributie-netwerk. Vervolgens werden leden van de verschillende werkgroepen (cirkels) geïnterviewd over hun werkzaamheden voor en achter de schermen. Vele handen en het systeem van Timebank-uren zorgen ervoor dat de markten en afhaalpunten in den Haag blijven draaien.



De Band The Outbirds zorgde tijdens het programma voor gezellige feestmuziek en was er ook wat voor kinderen te doen.



Onderwijl was een groep vrijwilligers samen met de Ooievaarsbek bezig om te koken. Ze serveerden later een heerlijk veganistisch en glutenvrij Indiaas diner.



(met dank aan de verslaggeving van Killian op de website van [Lekkernassûh](https://www.lekkernassuh.nl), Er zijn daar ook meer foto's te vinden).

Fotocredits: S. van Wayenburg